

Keep Them Landing



De stichting Keep Them Landing (KTL) is in 2001 opgericht. Doel van de stichting is het in beheer krijgen, onderhouden en operationeel tonen van historische landingsvaartuigen.

Dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, veelal oud mariniers en oud marine-mensen, heeft de stichting nu beschikking over zeven landingsvaartuigen, waarvan er drie operationeel zijn.

In 2016 is KTL met haar vaartuigen onderdeel geworden van Varend Erfgoed Koninklijke Marine.

Eind 2005 werd de commandant van het Korps Mariniers, Generaal Zuiderwijk, Beschermheer van KTL. Vanaf dat moment krijgt de stichting een nieuwe beschermheer op het moment dat het Korps Mariniers een nieuwe commandant krijgt.

Presentatie

Sinds de oprichting worden de vaartuigen aan het publiek getoond. Dit gebeurt tijdens:

- ✓ *defensie gerelateerde evenementen*
zoals de Marinedagen, Veteranendag en Marine historische gedenkdagen.
- ✓ *diverse grote en kleinere maritieme evenementen*
denk aan de Wereldhavendagen Rotterdam, Sail Amsterdam, Slag om de Schelde, Stoom Almere en 40-45 in Medemblik en de zwemmarathon op het IJsselmeer
- ✓ *Algemene evenementen*
Tijdens deze evenementen geven we demo's en varen we publiek rond. Daarnaast leveren we ondersteuning vanuit de organisatie met betrekking tot VIP's, logistiek, vanuit veiligheid en bewaking. Wij worden ingezet door de overheid, organisaties, bedrijven en particulieren.

Diverse combinaties en of thema's

Onze landingsvaartuigen worden altijd ingezet met minimaal 3 bemanningsleden. Soms treden we op met een re-enactmentgroep, die in diverse oude uniformen landingen naspelen.



Alles is mogelijk voor een geslaagde dag

Zoals bekend is voor Mariniers en de Marine niets te dol, ook als zij inmiddels de dienst hebben verlaten. Dat houdt in dat wij voor uw evenement, bedrijfsfeest of andere actiedag alles, in overleg natuurlijk, kunnen regelen. Voorbeelden zijn: een landing zelf uitvoeren, navigeren op het IJsselmeer, een BBQ op een strandje of een kleine fysieke inspanning met serieuze commandanten ...!

Kortom groepsbinding, fysieke inzet, fun, ontspanning met een heel bijzondere unieke ervaring zijn onze belangrijkste ingrediënten.



UNIEK VAREN

Heb jij altijd al willen (mee-) varen op een echt landingsvaartuig of wil je gewoon met een groep vrienden en/of vriendinnen, een leuk vaartochtje maken op een origineel landingsvaartuig?

Dan is nu je kans !

Stichting KEEP THEM LANDING heeft op dit moment 3 gerestaureerde landingsvaartuigen en daar willen we niet

alleen van genieten. We kunnen met je varen op het IJsselmeer, Friese meren, de Vinkeveense plassen, Haringvliet, you name it! Het kan allemaal!

Amfibische ondersteuning bij de plaatselijke survivalgroep, opgehaald worden en afzetten op een strandje bij Medemblik, wat jij wilt. Een leuke dag met de waterscouting, wie zal het zeggen ?

Ook kunnen wij meedoen met jouw re-anactmentgroep. Wij kunnen je groep laten landen op een strand zoals in 1944.

Lijkt het je wat en heb je serieuze plannen? Informeer dan even bij Jack van Slijter.

E mail j.vanslijter@gmail.com

Mobiel +31 6 400 01 137

Kijk ook even op de website van KEEP THEM LANDING www.ktl-nederland.nl

*Helaas zijn wij door wettelijke bepalingen gebonden aan maximaal 12 passagiers per boot.





<https://ktl-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/05/15%20jaar%20KTL%20-%20hd.mp4>